

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019

ΑΡΧΗΓΟΣ

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες
του Σώματος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες/ριες, Σπουδαστές/ριες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Πολιτικοί Υπάλληλοι του Σώματος, Πυροσβέστες/ριες Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχοι και Εθελοντές Πυροσβέστες/ριες.

Όπως κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου, έτσι και φέτος, τιμούμε με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη, τους Προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος Αγίους «Τρεις Παίδες εν Καμίνω». Οι τρεις Προστάτες, Άγιοι Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ έζησαν στις αρχές του 6ου π.χ. αιώνα στη Βαβυλώνα. Αρνήθηκαν να προσκυνήσουν σύμφωνα με τα τότε ήθη των ειδωλολατρών, τη Χρυσή Εικόνα του Βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, παρότι είχαν τη υποχρέωση να το πράξουν λόγω των αξιωμάτων που κατείχαν στη Δημόσια Διοίκηση της Βαβυλώνας, με αποτέλεσμα, να διαταχθεί ο θάνατός τους δια πυρός. Όμως η ακλόνητη πίστη τους στο Θεό, τους φύλαξε από την πύρινη λαίλαπα και βγήκαν από το καμίνι, υγιείς και ακέρατοι.

Ορμώμενοι από το παράδειγμα των Αγίων Προστατών μας, τη γενναιοψυχία, το σθένος και την αποφασιστικότητά τους, ας συνεχίσουμε να εκτελούμε τα καθήκοντα μας, δίνοντας έναν διαρκή αγώνα που απαιτεί σκληρή και συστηματική δουλειά, αποδοτική συνεργασία με άλλους φορείς και συντονισμένη προσπάθεια από όλους μας.

ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ:

Δεν έχω παρά να σας εκφράσω την ευαρέσκεια και τα συγχαρητήριά μου για το ζήλο και την υπευθυνότητα που επιδεικνύετε καθημερινά, προσφέροντας τις υπηρεσίες σας στο κοινωνικό σύνολο. Ας ευχηθούμε και ας παρακαλέσουμε τους Προστάτες μας τη δύσκολη ώρα που καλούμαστε να ανταποκριθούμε στα επιφορτισμένα καθήκοντα μας, να βρίσκονται πάντα δίπλα μας και να μας καθοδηγούν.

Χρόνια πολλά σε όλους μας, εύχομαι πάνω από όλα υγεία ατομική και οικογενειακή ευτυχία.

Χρόνια πολλά στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54/ΑΠΣ.

Ο Αρχηγός



Βασίλειος Κων. Ματθαίουπουλος
Αντιστράτηγος ΠΣ