

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ 12^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες/ριες, Σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Πολιτικοί Υπάλληλοι του Σώματος, Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχοι και Εθελοντές Πυροσβέστες.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όσους συναδέλφους έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Σ' αυτούς που δε λύγισαν ή δεν υποχώρησαν μπροστά στη μάχη. Μια μάχη άνιση τις περισσότερες φορές, σε συνθήκες δύσκολες και επικίνδυνες. Κι όμως αυτοί δεν τράπηκαν σε φυγή. Έμειναν εκεί μαχόμενοι, όπως οι ήρωες.

Γιατί αυτοί που υπερασπίζονται τις ζωές και τις περιουσίες των άλλων, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τη δική τους, είναι ΗΡΩΕΣ.

Γιατί αυτοί που πέφτουν στη μάχη με αυταπάρνηση και δεν υποχωρούν μπροστά στη φωνή της αυτοσυντήρησης, είναι ΗΡΩΕΣ.

Πρώτος στη λίστα των δικών μας ηρώων ο Δόκιμος Πυροσβέστης Κων/νος Πούλιος, που έχασε τη ζωή του 79 χρόνια πριν, ενώ στην ιστορική μας διαδρομή, μέχρι σήμερα, άλλοι 65 συνάδελφοι θυσίασαν τη ζωή τους, διδάσκοντας σε όλους εμάς στάσεις ζωής.

Οι πεσόντες στο καθήκον συνάδελφοι, μας θυμίζουν καθημερινά, ότι είναι χρέος όλων μας να μην επιτρέψουμε να χαθούν άλλες ζωές στο μέλλον.

Να μεριμνήσουμε ώστε με συνεχή εκπαίδευση και αυξημένα μέτρα προστασίας, ο κάθε ένας από εμάς να γυρίζει στο τέλος της βάρδιας, στο σπίτι του και στην αγκαλιά των αγαπημένων του προσώπων.

Να φροντίσουμε ώστε ούτε μια οικογένεια, να βιώσει ξανά μια τραγική απώλεια. Σήμερα μνημονεύουμε το θάρρος, τη σεμνότητα και την τιμιότητα των συναδέλφων που δε βρίσκονται, πλέον, ανάμεσά μας. Μπορεί να μην είναι κοντά μας, όμως εμείς τους θυμόμαστε πάντα.

Είναι μαζί μας κάθε φορά που χτυπά το κουδούνι συναγερμού της εξόδου, κάθε φορά που ηχούν οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων, που μεταβαίνουν σε συμβάν.

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τις οικογένειες όλων των ηρωικών συναδέλφων που «έπεσαν» στο καθήκον, ότι αναγνωρίζουμε τη θυσία τους και δεν εφησυχάζουμε. Έχουμε βαρύ το χρέος του αγώνα για τη δική τους αναγνώριση. Η ψυχή τους θα καθοδηγεί τη σκέψη και τις αποφάσεις μας. Έχουμε υποχρέωση να μην τους λησμονήσουμε ποτέ.

Αιωνία τους η μνήμη.

Ο Αρχηγός

Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος ΠΣ