

Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη κατά την τελετή ανάληψης καθηκόντων του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος

Η σημερινή παράδοση-παραλαβή γίνεται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Συνθήκες δύσκολες, μετά από τη φονική πυρκαγιά της 23^{ης} Ιουλίου. Μια πυρκαγιά που έχει βυθίσει τη χώρα στο πένθος.

Πολλοί βιάστηκαν, με έναν επιπόλαιο θα έλεγα τρόπο, να κατανείμουν ευθύνες αναζητώντας τον αποδιοπομπαίο τράγο, τα εξιλαστήρια θύματα. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να απαντήσουμε στα ερωτήματα που θέτει η ίδια η ελληνική κοινωνία γύρω από τη διαχείριση της συγκεκριμένης κρίσης, γύρω από τις αιτίες που οδήγησαν σε έναν τόσο μεγάλο αριθμό απωλειών ανθρώπινων ζωών.

Παρόλα αυτά, η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ψύχραιμο, σε βάθος, χωρίς καμιά διάθεση συγκάλυψης οποιασδήποτε ευθύνης, αλλά και αποδίδοντας στον καθένα τις ευθύνες που του αναλογούν. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι ευθύνες είναι συλλογικές, οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Γιατί κανείς δεν μπορεί να δεχτεί, αναλύοντας τα γεγονότα, πως οδηγηθήκαμε σε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία μόνο επειδή μπορεί να υπήρξαν κάποιοι λανθασμένοι σχεδιασμοί.

Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές πλευρές σε αυτή την υπόθεση και η απάντηση στα ερωτήματα πώς και γιατί πήγαν τα πράγματα έτσι, δεν αφορά μόνο τον παρόντα χρόνο, αφορά και την αναζήτηση αιτιών που ανάγονται στο παρελθόν.

Νομίζω ότι όλοι έχουμε υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Να μην προσπαθήσουμε με έναν επιπόλαιο τρόπο να αξιοποιήσουμε αυτή την αναπάντεχη τραγωδία για να αποκομίσουμε κάθε είδους πρόσκαιρα κέρδη ή να εξυπηρετήσουμε διαφόρων ειδών σκοπιμότητες. Τουλάχιστον αυτό δεν είναι διατεθειμένη να το κάνει η ελληνική Κυβέρνηση.

Πριν από λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τις κατευθυντήριες γραμμές ενός νέου σχεδίου για την Πολιτική Προστασία. Βασικός πυλώνας της, σε κάθε περίπτωση, είναι το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ένας σχεδιασμός ο οποίος θα ενσωματώνει τη δική σας πρώτα από όλα πολύχρονη εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα θα προσπαθεί να ξεπεράσει τις δυσλειτουργίες και να αξιοποιήσει τη διάσπαρτη επιστημονική καταγεγραμμένη γνώση που υπάρχει γύρω από το θέμα της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, μελετώντας εμπειρίες, διδασκόμενοι από άλλα κράτη, προσπαθώντας να προσαρμόσουμε στις δικές μας συνθήκες αυτό που ταιριάζει στις ιδιομορφίες της χώρας μας. Γνωρίζοντας τις παθογένειες, τα

λάθη, τον τρόπο που χτίστηκαν οι πόλεις, ενσωματώνοντας τις τελευταίες κλιματικές αλλαγές. Όλα αυτά που οφείλουμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της πρόσφατης τραγωδίας, για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε την υπόθεση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.

Όλοι νομίζω ότι αναγνωρίζουν πως όσοι υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι δεν είναι υπερβολικό να λέμε ότι στις γυναίκες και τους άντρες που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα η ελληνική κοινωνία χρωστάει. Χρωστάει διότι με αυταπάρνηση στις δυσκολίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, βάζοντας την ίδια τους τη ζωή σε κίνδυνο.

Έχοντας λοιπόν συνειδητοποιήσει αυτή την πραγματικότητα, να ξέρετε ότι η ελληνική Κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειές σας και θα στηρίξει το δύσκολο έργο σας. Μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ακόμη η χώρα μας, νομίζω πως οφείλουμε να εξασφαλίσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα σας δώσουν τη δυνατότητα να είστε αυτό που οι ίδιοι έχετε επιλέξει για τον εαυτό σας: αποτελεσματικοί σε αυτή τη δύσκολη αποστολή στην οποία έχετε αφιερωθεί.

Κυρίες και κύριοι αισθάνομαι την ανάγκη - πέρα από τους συμπολίτες μας που χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες – να αναφερθώ ιδιαίτερα στον Υποπυραγό που ανήκει στη δική σας οικογένεια και που ο ίδιος είχε ένα αναπάντεχο χτύπημα, χάνοντας τη γυναίκα και το παιδί του.

Νομίζω ότι σε αυτόν αλλά και όσους από το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν δώσει την ζωή τους πέφτοντας στο καθήκον, οφείλουμε -για όλους αυτούς αλλά και συνολικά απέναντι στον ελληνικό λαό- να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να επιτελέσουμε το καθήκον μας όπως όλοι οι συμπολίτες μας απαιτούν από εμάς.