

Κυρία Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ, κύριοι Επιτελείς, κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, αγαπητοί ένστολοι της Πυροσβεστικής, Πανοσιολογιότατε, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να κλίνουμε με σεβασμό το γόνα στο Ηρώ των Πεσόντων Πυροσβεστών με άφατη συγκίνηση γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι φορώντας τη στολή του Πυροσβεστικού Σώματος, τίμησαν τη χώρα, τίμησαν όμως πρωτίστως την προσφορά τους στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο, πέφτοντας στο καθήκον σε συνθήκες δύσκολες, παλεύοντας στο πεδίο της φωτιάς, στο πεδίο των πλημμυρών, των καταστροφών, των κάθε φύσεως απειλών που συνέχεια προσαυξάνονται και προστίθενται σε όλον τον πλανήτη, άλλα και στη χώρα μας τελευταία.

Πενθήσαμε όλοι μας τους απολεσθέντες, αυτούς που άδικα χάθηκαν στη φωτιά, η οποία μας έκανε όλους μας πραγματικά να αισθανθούμε ότι οι απειλές είναι ήδη εδώ και δεν ορρωδούν προ ουδενός. Η πολιτική ηγεσία, η φυσική ηγεσία, σήμερα πια έχοντας αυτή την τραυματική εμπειρία και αφού πενήσαμε τα παιδιά μας, θεωρούμε ότι πέρα από την τιμή τη μνήμη και τον προσήκοντα σεβασμό οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι απολύτως, οργανωμένοι στρατηγικά και με υλικοτεχνική υποδομή και μέσα τέτοια, ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επικείμενη απειλή, κλιματική αλλαγή ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί.

Υπό την έννοια λοιπόν αυτή θέλουμε να γνωρίζετε πως η πολιτική ηγεσία, η φυσική ηγεσία είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά έτσι ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς, έτσι ώστε οι πυροσβέστες μας να είναι και να μπορούν να δράσουν με ασφάλεια και με αποτελεσματικότητα στο πεδίο, αντλώντας από τη δύναμη εκείνων οι οποίοι έπεσαν για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο.

Αιωνία τους η μνήμη.