



## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος

**Ο Προκόπης Παυλόπουλος**, γιος του φιλόλογου καθηγητή Βασίλη Παυλόπουλου, γεννήθηκε το 1950 στην Καλαμάτα. Στην πόλη αυτή τελείωσε το Λύκειο και ως πρωτοετής της Νομικής γνώρισε ουσιαστικά την Αθήνα μόλις το 1968.

Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Βλασία Παυλοπούλου – Πελτσεμή, η οποία εκτός από σύντροφος του στη ζωή είναι και βασικό στέλεχος του Δικηγορικού του Γραφείου.

Έχει αποκτήσει τρία παιδιά, το Βασίλη, δικηγόρο, τη Μαρία, πτυχιούχο Γαλλικής φιλολογίας και τη Ζωή, νηπιαγωγό.

Χωρίς νομική παράδοση στην οικογένειά του, με κλίση στα μαθηματικά, ο εκπαιδευτικός πατέρας του τον προόριζε για το Πολυτεχνείο. Με δική του πρωτοβουλία και δίμηνη προετοιμασία επιτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις της Νομικής Αθηνών το 1968 και αποφοιτά με άριστα το 1973.

Το 1974 διετέλεσε **Γραμματέας του πρώτου Προέδρου της Γ' Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Μιχ. Στασινόπουλου**, με τον οποίο είχε συνδεθεί, όταν ο τελευταίος στην περίοδο της Δικτατορίας ήταν σε κατ' οίκον περιορισμό.

Με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης φεύγει για το Παρίσι, όπου στο Πανεπιστήμιο Paris II (πρώην Σορβόνη) το 1975 παίρνει το **μεταπτυχιακό τίτλο DEA** και το 1977 ανακηρύσσεται **διδάκτορας στο Δημόσιο Δίκαιο με βαθμό Άριστα**.

Κατά την περίοδο 1978-1979 υπηρέτησε τη θητεία του ως **οπλίτης** των Διαδιβάσεων.

Ακολουθώντας ακαδημαϊκή καριέρα έγινε σταδιακά, **Επιμελητής** (1981), **Υφηγητής** (1982), **Επίκουρος Καθηγητής** (1983), **Αναπληρωτής Καθηγητής** (1986) και **Τακτικός Καθηγητής** (1989) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1986 έγινε και **Επισκέπτης Καθηγητής** στο γαλλικό πανεπιστήμιο Paris II.

Στο επιστημονικό του έργο περιλαμβάνονται πολλά βιβλία, πραγματείες και επιστημονικές δημοσιεύσεις με καθολική αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα.

Το εκπαιδευτικό του έργο αναδεικνύεται μέσα από τα θερμά σχόλια των φοιτητών του.

Το 1989 διετέλεσε Υπουργός Αναπληρωτής Προεδρίας (Κυβερνητικός Εκπρόσωπος) στην οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα.

Το επιστημονικό του επίπεδο, πέραν της προσφοράς των υπηρεσιών του στη Θέμιδα (**Δικηγόρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο**), αναγνωρίζεται από τον κόσμο των επιχειρήσεων (**Νομικός Σύμβουλος μεγάλων μονάδων**) και από τον τότε **Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή**, ο οποίος κατά την τελευταία του θητεία, του ανέθεσε τη διεύθυνση του **Νομικού Γραφείου** της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Το Σεπτέμβριο του 1995, ανέλαβε πολιτικός σύμβουλος του Προέδρου της Ν.Δ., Μιλτιάδη Έβερτ.

Στις 20 Απριλίου 1996 με απόφαση του κ. Έβερτ ανέλαβε Εκπρόσωπος Τύπου και Ενημέρωσης της Ν.Δ., ενώ λίγους μήνες εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ.

Την περίοδο 2000-2004 ανέλαβε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ν.Δ.

Από το Μάρτιο του 2004 διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Γνώρισε τη Δημόσια Διοίκηση εργαζόμενος στη Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού.

Ως Επίκουρος Καθηγητής έχει συμμετάσχει σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, όπως στη σύνταξη του νέου Δημοσιο-υπαλληλικού Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Στο πλούσιο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται αυτοτελείς εργασίες, βιβλιοκρισίες, άρθρα, σχόλια αποφάσεων εθνικών, ευρωπαϊκών και κοινοτικών δικαστηρίων, μεταφράσεις σημαντικών διεθνών και εθνικών νομικών έργων, γνωμοδοτήσεις, επιφυλλίδες και είναι συνεργάτης έγκυρων νομικών περιοδικών.

Επίσης ήταν υπεύθυνος ύλης στα περιοδικά **«Επιθεώρηση Δημόσιου Δικαίου και Διοικητικού»**, **«Διοικητική Μεταρρύθμιση – Διοικητική Εγκυκλοπαίδεια»** και **«Νομολογία Δημοσίων Έργων»**.



**ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**Ναύαρχος ε.α. Παναγιώτης Χηνοφώτης**  
**Επίτιμος Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α.**

**Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Διον. Χηνοφώτης**, Ναύαρχος ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-8-1949. Απεφοίτησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ονομάσθηκε Σημαιοφόρος τον Ιούλιο του 1971.

Την 7η Απριλίου 2005 του απενεμήθη από την ΑΕ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικος.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στις "Διεθνείς Σχέσεις" από το Πανεπιστήμιο "Salve Regina" του Rhode Island των ΗΠΑ.

Απεφοίτησε με "άριστα" από την Ελληνική Ναυτική Σχολή Πολέμου και φοίτησε επίσης και στη Ναυτική Σχολή Πολέμου των ΗΠΑ.

Με συνολική θαλάσσια υπηρεσία 22 ετών υπηρέτησε ως Διοικητής Φρεγατών-Αντιτορπιλικών, Κυβερνήτης, Ύπαρχος και Αξιωματικός Επιχειρήσεων σε πολλούς τύπους Πολεμικών Πλοίων, κυρίως σε Αντιτορπιλικά, Φρεγάτες και Πυραυλακάτους. Επίσης υπηρέτησε σε Επιτελικές θέσεις στο ΓΕΝ και ΓΕΕΘΑ καθώς και ως Κλαδάρχης σε αυτά τα Επιτελεία.

Υπηρέτησε στην Ελληνική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες καθώς και ως Αναπληρωτής Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ) στις Βρυξέλλες, αναλαμβάνοντας και τα καθήκοντα του Προέδρου της Ομάδος Εργασίας Στρατιωτικών Αντιπροσώπων των χωρών της ΔΕΕ κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Την 30η Μαρτίου 2004, ως Αντιναύαρχος ΠΝ, κατόπιν αποφάσεως ΚΥΣΕΑ ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού Στόλου.

Την 16η Φεβρουαρίου του 2005 κατόπιν αποφάσεως

του ΚΥΣΕΑ, ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης ότε και προήχθη στον βαθμό του Ναυάρχου Πολεμικού Ναυτικού.

Την 12η Σεπτεμβρίου 2006 η κοινότητα της Ν. Γαύδου τον ανακήρυξε επίτιμο Δημότη Ν. Γαύδου.

Την 22 Αυγούστου 2007 παραιτήθη και παρέδωσε τα καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης και του απενεμήθη, κατόπιν αποφάσεως ΚΥΣΕΑ, ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης. Συμπεριελήφθη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ. Μετά την εκλογή του ως Βουλευτού Επικρατείας, την 19η Σεπτεμβρίου 2007 ανέλαβε καθήκοντα ως Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα σε θέματα Δημόσιας Τάξης.

Έχει τιμηθεί με το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος, τον Ανώτερο Ταξίαρχη του Τάγματος της Τιμής, τον Ανώτερο Ταξίαρχη του Τάγματος του Φοίνικος, τον Ταξίαρχη του Τάγματος της Τιμής, τον Ταξίαρχη του Τάγματος του Φοίνικος, το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής, το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος, τα Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεως καθώς και με τις ακόλουθες Διαμνημονεύσεις:

- α. Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
- β. Αστέρος Αξίας και Τιμής
- γ. Ηγεσίας Σχηματισμού Μεγάλης Μονάδας Α΄ και Γ΄ Τάξεως.
- δ. Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεως.
- ε. Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Α΄ και Β΄ Τάξεως.
- στ. Αξίας και Τιμής.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Ναύαρχος ε.α. Π. Χηνοφώτης ΠΝ γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα. Είναι νυμφευμέ-νος με τη Μαρία Χηνοφώτη.



**ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**Αθανάσιος Ανδρεουλάκος**  
**Αντισταγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.**

**Ο Αθανάσιος Ανδρεουλάκος**, γεννήθηκε το έτος 1938 στο Μαλανδρίνο Φωκίδας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε δικηγόρος Αθηνών το 1963 και εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το 1964, απ' όπου αποχώρησε το 2005 με το βαθμό του Αντισταγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ.

Διετέλεσε κατά το παρελθόν Σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.